



Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

26 november 2021

Hallo Allemaal,

Opnieuw groeten uit Scheemda,

Vorig jaar november schreef ik: *„Ik weet nog niet hoe mij toekomst eruit ziet. Ik werk voorlopig in de thuiszorg in Hoogkerk en woon ik in Scheemda zodat ik mijn moeder de zorg kan geven die nodig is. Ik heb contact met Roemenië door te bellen/whatsappen en via facebook en geef financiële ondersteuning aan activiteiten die de plaatselijke christenen aandragen. Met name voor het kinderwerk en voor training van een aantal leiders. Ik wacht verdere ontwikkelingen af.”*

Nu is het een jaar later en eigenlijk beschrijft dit nog steeds mijn situatie. Het afgelopen jaar heb ik met plezier gewerkt in de thuiszorg. Ik werk in een wijk met ongeveer 40 cliënten. Ik geniet van het contact met de mensen, maar het is heel gek om zo lang op één plaats te zijn.

De gezondheid van mijn moeder is wisselend. We zijn bij een geriater geweest en hebben een aantal goede adviezen gekregen. Ik ben blij dat ik in deze periode mijn moeder kan ondersteunen.

Ik had gehoopt om deze maand voor drie weken naar Roemenië te gaan, maar ik heb gekozen om niet te gaan, omdat de besmettingen daar hoog oplopen. Ik wil graag de verschillende dorpen kunnen bezoeken en geen besmettingsgevaar zijn voor de mensen bij wie ik op bezoek ga.

Al merk ik dat ik heimwee krijg naar Roemenië, toch voel ik echt vrede nu mijn plek, “voor een langer tijdelijk” in Nederland is. Dat betekent dat ik doorga met bellen en mailen als vorm van contact. Het is niet gemakkelijk om de afstand steeds te voelen. Dat maakt het praten soms moeilijk. In de afgelopen 20 jaar was ik gewend om in Nederland bezig te zijn met dingen in Nederlanden in Roemenië met dingen in Roemenië. Elk land heeft zijn eigen manier van communiceren en organiseren. Daar pas ik me graag bij aan.

Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

Ik voelde me vaak als kameleon, die zijn kleur aanpaste aan de omgeving waar ik was. Ik merkte dat ik in Roemenië meer Roemeens ga denken en het in Nederland even duurt voordat ik weer Nederlands denk en andersom.

Nu moet ik leren om vanuit mijn Nederlandse denken contact te houden met de mensen in Roemenië en door te vragen naar hun situatie. Het is soms lastig om goed te schakelen: als ik de telefoon ophang, ben ik ineens weer in Nederland.....Vaak en snel overschakelen tussen deze twee culturen kost energie.

Toch is het goed om contact te houden. Ik merk hoeveel ik om de mensen geef. Ik ervaar hoe mooi het is dat ik relaties heb mogen opbouwen die stand houden. Daarom deel ik graag met jullie een aantal berichten uit Roemenië:

Half november belde ik met Aurika. Aurika en haar man Bobby zijn leidinggevenden in de kerk in Deaj. Deze corona golf heeft in Deaj en omstreken groot effect. Aurika vertelde dat Bobby 7 begravenissen had, de afgelopen 2 weken. Wat moeilijk om te horen hoeveel emotie en verdriet er is. Ik probeerde haar door de telefoon te bemoedigen.

Uit Tatarlaua hoorde ik dat Maria, een dochter van Marcel, die ook altijd actief was in het kinderwerk, in een kerk in Engeland, waar zij werkte, haar man heeft gevonden. Ze zullen trouwen in Tatarlaua en dan zal ze in Engeland gaan wonen. Eén van haar zussen woont al in Engeland. Een andere zus woont in Spanje, een broer heeft gewerkt in Frankrijk, een andere in Duitsland. Hoe internationaal worden deze families!

Violeta is nog actief bij het helpen van een DTS van de organisatie Jeugd met een Opdracht. Ze doet kinderwerk in Darlos en Tarlarlaua. Heel mooi om te zien hoe ze groeit in haar geloof. Ik besprak met haar hoe ze de dingen ze leert in haar leven kan toepassen.

Rondzendbrief Hanneke van der Spoel



Ik belde met de kinderwerker uit Bahnea en zij vertelde welke plannen ze hadden en waar ze problemen ondervonden om deze te realiseren. We probeerden samen de juiste oplossingen te bedenken voor de activiteiten voor kinderen en jongeren.

Uit Mosna kreeg ik via whatsapp een mooie foto hoe de kinderen zingen in de kerk.



Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

Uit Raciú hoorde ik hoe het ging. Gewoon een fijn gesprek over de dingen die gebeurd waren.

In mijn eerste rondzendbrieven schreef ik hoeveel tijd het kostte om relaties op te bouwen en het is mooi om te mogen voelen dat deze relaties er zijn, al is er veel minder contact.

Ik hoop voor de mensen die ik ken dat ze mogen groeien in hun relatie met God, ook door deze periode heen. Ik weet dat er weer een tijd zal zijn dat ik samen met hen hiervan mag genieten. Wanneer weet ik niet. Misschien dat ik bij mijn volgende rondzendbrief nog in dezelfde fase zit als nu, misschien niet. Maar ik weet zeker dat we een God hebben die we mogen vertrouwen, altijd en overal.

Wat een rijkdom!

Groeten,

Hanneke

•••••
• **Hanneke:**

• Hannekevanderspoel@hotmail.com

• Skype: spoelspoel

• Contact adres in Nederland: Remus 13, 3962 KT Wijk bij Duurstede tel 0343-591920

• Mail: bovineke@gmail.com

• Adres in Roemenie: Fam. Zalar, Str. Victoriei 51, 545600, Tarnaveni, Roemenie

• www.vriendenvandeaj.nl

• Giften voor Hanneke worden overgemaakt naar rekening NL94INGB0009264350

• t.n.v. St. Vrienden van Deaj te Haren

• Banknummer: NL94INGB0009264350

• De Stichting heeft ANBI erkenning

• Kamer van Koophandel: 01095352
•••••