



Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

19 november 2020

Hallo Allemaal,

Heel veel groeten uit Scheemda. Voordat ik begon met het schrijven van deze brief las ik mijn vorige rondzendbrief. Wat is er veel veranderd in de afgelopen tijd!

Roemenië: januari en februari

Voor Corona was ik in Roemenië en heb ik nog een aantal activiteiten gedaan. In januari was er een kamp in Prod met tieners uit verschillende dorpjes. Ik probeer zoveel mogelijk de mensen uit de verschillende kerken met elkaar in contact te brengen, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen. Daarom was ik heel bij dat Ciprian uit Tatarlaua actief meegeholpen heeft om het kinderwerk in Velt opnieuw op te zetten.

Violeta uit Tatarlaua heeft een DTS afgerond. Voor haar stage is ze in Jordanië geweest. Die ervaring heeft haar beeld van de wereld verruimd en ze is in haar relatie met God gegroeid. Uit Zeewolde kwamen een aantal auto's met spullen om uit te delen. Ze kochten ook nog brood en andere levensmiddelen om uit te delen. Ik ben dankbaar voor hun trouw in al deze praktische hulp. Ze denken nog na over een project in Tatarlaua, maar dat is even op 'on hold', vanwege de Corona crisis.

In februari had ik bijzonder bezoek: de dochter van een vriendin van mij kwam twee weken op bezoek. Zij deed een tussenjaar. Ik vond het erg leuk om met haar te praten en te zien hoe ze dingen deed die buiten haar comfort zone lagen.

Spanje: maart

In maart ben ik naar een trouwerij in Spanje geweest. Darius, een jonge man uit Tatarlaua, had mij al lang van te voren uitgenodigd. Toen ik in Spanje was, veranderde de situatie door Corona heel snel. Gelukkig kon de bruiloft, voorlopig de laatste in dat restaurant, toch doorgaan.

Daarna werd ineens de vraag actueel: Kan ik nog wel echt terug vliegen? Dat maakte me wel echt even afhankelijk. Gelukkig kon ik nog terug vliegen. Ik was daar heel dankbaar voor. (hieronder een foto van Violeta, het bruidspaar en ik)



Nederland: vanaf maart

Mijn moeder wordt ouder en ik heb besloten om deze periode dichter bij haar in de buurt te blijven. Ik zou graag korte periodes van twee, drie weken naar Roemenië willen gaan, maar het is nu nog niet goed mogelijk om daar naar toe te reizen en daar veilig te werken.

Toen ik twee weken terug was uit Spanje, ben ik gaan kijken of ik zou kunnen werken in de thuiszorg. MCN Hoogezand was overgenomen door Dignis Zorg Thuis. De nieuwe organisatie raadde mij aan om in Hoogkerk te gaan werken. Hier heb ik de afgelopen tijd met plezier gewerkt.

Nieuws uit Roemenie

Met de mensen uit Roemenië heb ik contact via de telefoon, via facebook, what's app en messenger. In Roemenië hebben ze een strenge lock down gehad.

De manier waarop mensen over Corona denken is heel anders. Door de telefoon hoor ik de volgende dingen: *'Hanneke je moet hier niet naar het ziekenhuis gaan, de dokters maken je ziek'* of *'Hanneke het is alleen een ziekte op papier, mensen hebben het, maar voelen er niets van'* of *'Ze zeggen dat Corona hier is, maar ze liegen'*.

Ik probeer te luisteren en dingen uit te leggen. Het is fijn om te merken dat de relatie blijft, toch voelt het ook ver weg. Ik merk dat ik soms naar Roemeense woorden moet zoeken. Ik praat op het moment ook zoveel Nederlands...

Ik kreeg ook verdrietige boodschappen uit Roemenië. David, de zoon van Marcel (leider van de gemeente in Tatarlaua) en Marinella is verdronken in Duitsland. Hij was daar om te werken. Hij wilde naar de overkant van een meer zwemmen en heeft kramp gekregen. Zijn dood is heel moeilijk voor zijn ouders, familie en vrienden. Ik mis het dat ik niet bij hen kan zijn in deze tijd. Wil je voor ze bidden? Ik heb een stukje van de begrafenis mogen meemaken via facebook. Wat een pijnlijk verlies van zo'n jong persoon.

Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

In Bahnea is de voorganger, Joasca, overleden aan corona. Heel moeilijk. Er is nu een nieuwe voorganger, Rafael. Wil je bidden voor de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen van Joasca?

Toekomst

Er is een lied dat zegt: 'Wat de toekomst brengen moge mij geleid des Heeren Hand'. Ik weet nog niet hoe mij toekomst eruit ziet. Zoals ik schreef werk ik voorlopig in de thuiszorg, woon ik in Scheemda en geef mij moeder de zorg die nodig is. Ik heb contact met Roemenië door te bellen/whatsappen en via facebook en geef financiële ondersteuning aan activiteiten die de plaatselijke christenen aandragen. Met name voor kinderen. Ik wacht verdere ontwikkelingen af.

Ik weet dat God zowel bij mij is, als in Roemenie, als bij jou/U als je dit leest.

Heel veel groeten,

Hanneke

Ps Hieronder staan nog vier foto's. Twee van de tiengroep uit Bahnea toen ik daar in februari was en twee van Violeta die kinderwerk doet.



Rondzendbrief Hanneke van der Spoel



Rondzendbrief Hanneke van der Spoel



Hanneke:

Hannekevanderspoel@hotmail.com

Skype: spoelspoel

Contact adres in Nederland: Remus 13, 3962 KT Wijk bij Duurstede tel 0343-591920

Mail: bovengineke@gmail.com

Adres in Roemenie: Fam. Zalar, Str. Victoriei 51, 545600, Tarnaveni, Roemenie

www.vriendenvandeaj.nl

Giften voor Hanneke worden overgemaakt naar rekening NL94INGB0009264350

t.n.v. St. Vrienden van Deaj te Haren

Banknummer: NL94INGB0009264350

De Stichting heeft ANBI erkenning

Kamer van Koophandel: 01095352