



Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

19 juni 2019

Hallo allemaal,

Heel veel groeten uit Scheemda!



Ik ben weer in de thuiszorg aan het werk. Voor de tweede keer in Hoogezand en Groningen, bij een kleine organisatie die MCN heet.

Het was echt goed 'terugkomen'. Verschillende cliënten kenden mij nog van vorig jaar en vonden het leuk dat ik weer terug was. Het is fijn om te merken dat ik mij niet helemaal opnieuw hoeft te bewijzen.

Er ligt een goede winter achter mij met uitdagingen en zegeningen. Ik blijf het investeren in mensen en het meedenken. Meelopen met hun levensreis is zo'n boeiende uitdaging. Soms leidt dat tot bijzondere resultaten zoals de nieuwe kerk in Bahnea. Dit was een mooi project. Ik merkte hoe hard de gemeenteleden hebben gewerkt en hoe blij ze zijn met het gebouw, dat in januari kon worden geopend





Een ander hoogtepunt van deze winter was het bezoek van Jolanda uit Winschoten. Zij is heel erg creatief en bedacht om samen tekeningen te gaan maken. De kinderen in de verschillende dorpen hebben genoten van het schilderen.



Een jongen schilderde zijn hart zoals jullie dat hier op de foto zien. Het weerspiegelt zijn leven. Half voor God, half voor de andere dingen die niet bij God horen. Hij is 14 en beseft dat hij moet kiezen. Wil je bidden voor de keuzes die hij maakt?

In Mosna mochten we "een kamp" houden in hun eigen kerk. Dit kamp duurde twee dagen. We deden spelletjes, zoals zaklopen in de sneeuw, we vertelden uit de Bijbel en hebben samen gezongen en gebeden. Ik ontdekte dat je voor een kamp in eigen dorp veel minder hoeft te organiseren. Je hoeft niet precies te weten hoeveel kinderen er komen. Ik had veel meer leiding die meedeed. Ik ben blij dat deze vorm ook werkt en door de jongere kinderen erg gewaardeerd wordt.



Vooraf de grotere kinderen vinden het ook erg fijn om ergens naar toe te gaan...



Zij kwamen ook aan hun trekken: aan het eind van de winter zijn we samen naar de dierentuin en de speeltuin geweest.



In Velt zijn de kinderen, met wie ik vroeger gewerkt heb in de Royal Ranger bijeenkomsten, getrouwd en hebben een baan. Ik zie hen zo nu en dan en ik heb deze winter aan hen gevraagd wat zij door kunnen geven aan de kinderen van nu. Het is erg mooi om te merken hoe warm ze over herinneringen van vroeger praten.

Helemaal voor God kiezen is moeilijk! Om met de gelijkenis van de zaaier te spreken; de stenen ondergrond of de distels maken het soms moeilijk om door te groeien. Ik hoop dat ze echt zullen kiezen voor God en dat ook weer door mogen geven aan de nieuwe generatie.



In Tatarlaua groeit Violeta door als een goede kinderwerker. Zij heeft echt voor God gekozen en ze is een voorbeeld voor de tieners en kinderen. Zij heeft ook doorgeleerd. Dit jaar hoopt ze haar diploma als verpleegkundige te halen.

We hadden een nationaal kamp van de Royal Rangers in Apata. Een aantal tieners vertelde zo mooi hoe ze echt God ervaren. Ze vertelden dat ze God persoonlijk kennen en door het kamp bemoedigd waren om dit uit werken in hun leven.



Mijn agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

Ik blijf in juli nog werken in de thuiszorg in Groningen.

In augustus hoop ik naar Roemenie te gaan voor zomer activiteiten met de kinderen die in de dorpen zijn achtergebleven, terwijl hun ouders elders in Europa in de oogst werken.

In september hoop ik weer te werken in de Nederland.
In de winter ga ik weer richting Roemenie.

Ik hoorde laatst een preek van de jongen met de vijf broden en twee visjes. De prediker vroeg: "Waarom deed Jezus het wonder niet direct? Waarom gebruikte hij het brood en de vis van de jongen?" De prediker benadrukte hoe graag God door mensen heen wil werken. Kun je je voorstellen wat de jongen vertelde toen hij thuis kwam?

Graag wil ik een van de mensen zijn, waar God doorheen werkt. Mocht je meer verhalen willen horen van de afgelopen winter, bel of mail je dan even? Mijn nieuwe mobiele nummer is 06-39581204. Ik verwacht dat dit nummer het ook in Roemenië blijft doen. Ik vind het leuk als je contact op neemt!

Heel veel groeten, Hanneke

.....
● **Hanneke:**

● Hannekevanderspoel@hotmail.com

● Skype: spoelspoel

● Contact adres in Nederland: Remus 13, 3962 KT Wijk bij Duurstede tel 0343-591920

● Mail: g.boven@solcon.nl

● Adres in Roemenie: Fam. Zalar, Str. Victoriei 51, 545600, Tarnaveni, Roemenie

● www.vriendenvandeaj.nl

● Giften voor Hanneke worden overgemaakt naar rekening NL94INGB0009264350

● t.n.v. St. Vrienden van Deaj te Haren

● Banknummer: NL94INGB0009264350

● De Stichting heeft ANBI erkenning

● Kamer van Koophandel: 01095352
.....