



Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

29 augustus 2018

Hallo allemaal,

Het is alweer mijn laatste dag in Roemenië. Morgen vlieg ik terug.

Augustus 2018

Achter mij ligt een goede en drukke periode. Het Rangerkamp is goed verlopen. Het kamp werd gehouden op een stuk land in de buurt van Taterlău, ver weg van alle voorzieningen. Peter was uit Duitsland gekomen met zijn groep rangers. Uit de dorpen Mosna, Bahnea, Velt, Deaj en Tatarlău waren leiding, tieners en kinderen gekomen.

We hadden een goede week, waarin we samen het kamp opbouwden, konden spelen en waar tijd was voor preken en gesprekken over de Heer Jezus. Juist die combinatie maakt het concept van de Rangers zo sterk!



November 2017 – Mei 2018

Ik kijk terug op een gezegend jaar van kinder- en vrouwen- en bezoekwerk.

Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

De dorpen Mosna en Bahnea organiseren hun kinderbijeenkomsten meestal op zaterdag. Ik wisselde mijn aanwezigheid bij de activiteiten af en ging door de week langs de dorpen voor een gesprek en ondersteuning van de leiding. Daardoor is het duidelijker dat zij verantwoordelijk zijn en dat werkte goed uit. Ik blijf zoeken naar manieren om de leiding te helpen de Ranger groepen op een passende manier in hun dorp op te zetten.

Elke dinsdag ben ik naar Ceaus geweest om te ondersteunen bij het huiswerkproject en kinderwerk te doen. Elke vrijdagavond was het kinderwerk in Taterlău.

Ik heb vier keer een weekend in het huis in Taterlău georganiseerd. De kinderen vinden het geweldig om ergens anders te logeren. Ik vind het erg mooi om met een kleine groep (tussen de 15 en 20 personen) samen God te zoeken en kinderen te helpen te groeien, zowel lichamelijk, psychisch, sociaal als geestelijk. Dus we koken samen, we leren dingen uit de bijbel, we doen spelletjes samen, we bidden samen etc. Evenwichtige vorming van karakter, dat is mijn verlangen voor zowel de leiding, als de kinderen.

Met een aantal dorpen hebben we het kinderwerk seizoen afgesloten met een uitstapje naar de dierentuin.

In Deaj merk ik een groei van betrokkenheid in de vrouwengroep. We hebben gepraat over verschillende onderwerpen uit de bijbel. De vrouwen beginnen echt mee te praten. Erg fijn om te merken dat het vertrouwen er is om over eigen ervaringen te praten. Regelmatig gaat de discussie ook verder in kleinere groepjes. Het is een uitdaging om naar elkaar te blijven luisteren.

Als afsluiting zijn we samen naar de dierentuin geweest. Veel van deze vrouwen zijn al oma en passen op hun kleinkinderen, terwijl hun kinderen werken in het buitenland. Dit was een geslaagd uitstapje van oma's en kleinkinderen!

Ik merk op dat de ontwikkelingen in Roemenië heel erg snel gaan. Kinderen leven, door sociale media en de dingen die ze op school horen, in een andere wereld dan hun ouders en grootouders. De laatste drukken een stempel op de opvoeding omdat veel ouders, zoals ik al eerder noemde, een aantal maanden per jaar in het buitenland werken. Hoe kunnen zij, vanuit hun verschillende ervaringen, met elkaar praten over de kern van het evangelie?

In een preek werd ik bepaald bij het feit dat God geen kleinkinderen heeft. Hij heeft alleen kinderen. In de generatie die nu opgroeit zijn veel jongeren die zich gedragen als kleinkinderen van God. Mijn verlangen is dat de kinderen en jongeren een relatie krijgen met Jezus en Hem persoonlijk leren kennen.

Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

Mei juni 2018

Voor de maanden die ik in Nederland doorbreng heb ik ander werk gevonden: ik heb in mei en juni in Scheemda gewoond bij mijn moeder en gewerkt voor een kleine thuiszorgorganisatie die cliënten heeft in Hoogezand en Groningen en in dorpen daaromheen. De naam van de organisatie is MCN.

In september ga ik nog een week met een boot van de Zonnebloem mee, dat levert me 80 uur werk op. Zo houd ik mijn registratie als verpleegkundige. In september heb ik tijd voor bezoek en contact. Dus wil je me spreken mail dan even!

In oktober ga ik terug naar Roemenië voor de wintermaanden.

Een gedachte tot slot

Het terrein waar wij het kamp op hielden is van een schaapherder. Hij weidt daar zijn schapen.

Twee weken voor we begonnen, ben ik naar de schaapherder gegaan om te vragen of hij de schapen niet meer op dat stuk wilde laten grazen, zodat het schoon zou zijn als de kinderen kwamen. Een kamp terrein met overal schapenpoep is niet zo prettig...



Tijdens het kamp hadden we de schaapherder uitgenodigd om bij ons te komen eten. Hij antwoordde dat dat niet kon. Hij zei: *Als ik kom, komen alle schapen achter mij aan en is het terrein niet meer schoon voor de kinderen.* Die opmerking raakte me, ik vind het beeld dat eruit spreekt zo mooi.

Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

Paulus schrijft: *Volg mij na zoals ik Jezus navolg.*

Ik hoop de kinderwerk leiders en kerkelijke leiders zullen groeien, en dat de Heilige Geest hen bewust zal maken van de keuzes die ze maken en de consequenties die dit heeft voor kinderen/volwassenen van hun 'kudde'.

Dit bid ik ook voor mijzelf en voor iedereen die dit leest. Dat we onze Herder steeds beter mogen leren kennen. En samen met de mensen om ons heen, steeds dichterbij Hem toe mogen groeien en Hem mogen eren met ons leven.

Mattheus 5:17

Heel veel groeten,

Hanneke

.....
● **Hanneke:**
● Hannekevanderspoel@hotmail.com
● Skype: spoelspoel
●
● Contact adres in Nederland: Remus 13, 3962 KT Wijk bij Duurstede tel 0343-591920
● Mail: g.boven@hotmail.com
● Adres in Roemenie: Fam. Zalar, Str. Victoriei 51, 545600, Tarnaveni, Roemenie
●
● www.vriendenvandeaj.nl
● Giften voor Hanneke worden overgemaakt naar rekening NL94INGB0009264350
● t.n.v. St. Vrienden van Deaj te Haren
● Banknummer: NL94INGB0009264350
● De Stichting heeft ANBI erkenning
● Kamer van Koophandel: 01095352
●
.....