



## Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

Juli 2017

Pace of te wel Vrede, Sjalom,

Achter mij ligt een volle winter, met mooie activiteiten. Het blijft een uitdaging om mensen te helpen in hun groei als Christen. Het is een bemoediging om te zien dat volwassenen en kinderen geloven in God, voor Hem kiezen als daarom gevraagd wordt, een aanraking van God voelen in speciale diensten. Het is een uitdaging om, in mijn geval vooral kinderen en vrouwen, te bemoedigen om een persoonlijke relatie met God op te bouwen, te groeien in heiliging en als een soldaat in Gods leger te dienen.

### Vrouwen Bijbelstudies

Afgelopen winter heb ik verschillende bijeenkomsten gehad met vrouwen. Hier praten we over teksten uit de Bijbel. Ik heb vrouwen ook erg gestimuleerd om zelf te vertellen welke tekst ze mooi vinden en waarom. Voor sommige vrouwen is het moeilijk, terwijl andere echt dingen kunnen delen.

Een vrouw deelde het beeld van een kindje in Hand. Zo ben ik in Gods hand vertelde ze. Dit ik, misschien al wel 8 jaar geleden, tijdens een vrouwen Bijbelstudie gegeven. Het is heel mooi om zo te voelen dat ze deze waarheid haar eigen had gemaakt.

Mijn moeder is twee weken langs geweest en heeft een vrouwenbijbelstudie gedaan in alle verschillende dorpjes. In negen dorpjes zijn we samen geweest.



### Kinderen

Het huis is Tatarlaua is helemaal klaar. Dat betekent dat ik hier kleine kampjes kan houden voor een groep van ongeveer 15 kinderen. Erg leuk om zo samen bezig te kunnen zijn.

De gebedsavond zijn vaak hele mooie avonden met liederen, gebed en kinderen die een keuze maken voor Jezus. Natuurlijk hebben we ook Bijbelverhalen en sport en spel.

In deze winter hebben we ook het onderdeel 'verantwoordelijkheid dragen'. Door middel van plaatjes krijgt ieder kind een taak. Gedurende het kamp is hij/zij verantwoordelijk om deze taak uit voeren.



een grote  
plaatje heb



Ik waardeer en stimuleer de verschillende kinderen. Heel mooi om te merken hoe verschillende karakters ermee omgaan. De eerste dag gaat het vrij goed, maar de tweede dag wordt het vaak moeilijk om de verantwoordelijkheid vol te blijven houden.

Een jongetje deed het erg goed. Hij was verantwoordelijk geweest voor het hout hakken, het vuur aanhouden en aan het eind de houtkachel schoon te maken.

Tijdens de terugreis vroeg aan de kinderen wat ze leuk hadden gevonden tijdens het kamp. Hij vertelde dat hij 'de verantwoordelijkheden' het mooiste had gevonden. Hij zei: 'Sora Ana (zuster Hanneke), deze keer heb je mij drie verantwoordelijkheden gegeven, volgend kamp zou ik graag vier verantwoordelijkheden krijgen.'

Voor veel van deze kinderen is het ergens anders slapen ook echt een vakantie. Veel kinderen komen vrijwel niet buiten hun eigen dorp. Een van de kinderen vroeg mij bij het zien van een elektriciteitsmast: 'Is dit nu Parijs?', ook de Eiffeltoren lijkt ook iets op een elektriciteitspaal...



Ook wekelijks zijn er in verschillende dorpjes kinderbijeenkomsten. Hierbij ben ik niet altijd zelf aanwezig. Ik probeer vooral de leiders te stimuleren. In april heb ik nog een leiders dag georganiseerd waar Martijn en Nanni spraken.



Met de verschillende groepen hebben we ook nog uitjes georganiseerd, naar de speeltuin of de dierentuin. In de Bijbel staat dat God ons in de hemel zal belonen voor wat we doen, maar als ik de glinstering in de ogen van de kinderen zie en hun verhalen hoor over welke dieren ze gezien hebben (we verdelen de groep vaak in kleinere groepjes als we door de dierentuin lopen) of ze zie genieten van de speeltoestellen, dan voel ik dat ik al een stukje van die beloning heb mogen ontvangen.

Mijn gebed is dat deze kinderen zullen groeien in lichamelijk, verstandelijk, sociaal en geestelijk opzicht, zodat ze evenwichtige christenen zullen worden.

## Nederland

Begin mei ben ik weer veilig in Nederland aangekomen. Ik zal weer in de thuiszorg in Utrecht gaan werken. In Augustus hoop ik voor vier weken naar Roemenië te gaan en in oktober hoop ik weer voor de winter te gaan.

Heel veel groeten,

Hanneke



### Hanneke:

[Hannekevanderspoel@hotmail.com](mailto:Hannekevanderspoel@hotmail.com)

Skype: spoelspoel

Contact adres in Nederland: Remus 13, 3962 KT Wijk bij Duurstede tel 0343-591920

Mail: [bovengert@gmail.com](mailto:bovengert@gmail.com)

Adres in Roemenie: Fam. Zalar, Str. Victoriei 51, 545600, Tarnaveni, Roemenie

[www.vriendenvandeaj.nl](http://www.vriendenvandeaj.nl)

Giften voor Hanneke worden overgemaakt naar rekening NL94INGB0009264350

t.n.v. St. Vrienden van Deaj te Haren

Banknummer: NL94INGB0009264350

De Stichting heeft ANBI erkenning

Kamer van Koophandel: 01095352