



Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

December 2016

Hallo Allemaal,

Heel veel groeten uit Roemenië!

Een groot gedeelte van 2016 ben ik in Nederland geweest om mijn vader te verzorgen. In oktober ben ik weer naar Roemenië gegaan. Het was fijn om alle verschillende mensen weer te ontmoeten. Veel mensen hebben meegeleefd met het overlijden van mijn vader. Het is best weer even wennen, het inwerken in alle activiteiten kost energie.

Deze winter zijn mijn speerpunten:

- Bemoedigen en versterken van leidinggevenden, vrouwen en kinderwerkers in de verschillende dorpjes;
- Leesprogramma in Ceaus verder uitbouwen;
- Weekendkampjes organiseren in Tatarlaua.

Mijn doel is om Gods waarheden in te prenten, en de kinderen helpen te groeien in lichamelijk, psychisch, sociaal en vooral geestelijk opzicht.

In deze brief zal ik meer vertellen over het kinderwerk.

Het huis in Tatarlaua is heel mooi geworden en ik kan er nu echt weekenden in houden. Zo'n weekend heeft dezelfde opzet als de zomerkampen, alleen is de groep kleiner en is de locatie is anders: geen tent maar een huis. Maar omdat we samen echt weg zijn, voelt het toch als heel speciaal voor de kinderen en hoop ik dat ze daardoor de bijeenkomsten bewuster beleven.

Het eerste weekend had ik met kinderen van de kerk uit Mosna. Er waren drie vrouwen en 15 kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Ik heb hen vrijdag opgehaald met mijn busje. Dit busje heb ik van Martijn en Nanni, mijn broer en schoonzus, gekregen. Ik voel me heel rijk met dit transportmiddel.

In het huis staan stapelbedden met matrassen en dekens. De kinderen nemen lakens mee. Ik doe de boodschappen. We koken met z'n allen.

Ik heb leiding kunnen geven aan de hele organisatie. Met een speciaal whiteboard, waarop alle taken stonden verdeeld, hebben we afspraken gemaakt. Het samen uitvoeren van de corveetaken geeft veel leermomenten: kun je je taak onthouden en uitvoeren?

Een van de kinderen had bijvoorbeeld als taak de houtkachel in mijn kamer in de gaten te houden. Als hij weer even kwam kijken of er nog voldoende hout was, kon ik hem een complimentje maken. Dat geeft een goede sfeer!

In dit weekendkamp was het thema gebed, persoonlijke communicatie met God. Het verhaal van de muur van zonde, die ineens in het oerwoud stond en de communicatie stuk maakte,

Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

en de verhalen van Samuel en David, die getuigen van hun relatie met God, waren het fundament voor dit thema. Op de laatste avond baden we samen en nodigden we de kinderen uit naar voren te komen en voor Jezus te kiezen.

Het is heel mooi om te merken hoe kinderen echt bewuste keuzes maken en hoe Gods aanwezigheid voelbaar was op deze avond. Voor alle kinderen was dit weekend een hoogtepunt!

En ik geniet van deze manier om kinderen te helpen om dichterbij God te komen. Mijn plan is om met kinderen van verschillende dorpjes in dit huis kleine kampjes te organiseren.

Hieronder staan een aantal foto's van het kampje van Mosna.

Als afsluiting van deze brief nog drie dingen:

Mijn zus Gineke stelt een vraag aan het eind van deze brief. Het zou fijn zijn als ieder daarover na zou willen denken. Bij deze wil ik graag iedereen bedanken voor jou/jullie ondersteuning in 2016! Daarnaast wil ik graag aan iedereen die dit leest een heel gezegd kerstfeest wensen en veel heil en zegen voor 2017!

Heel veel groeten,

Hanneke



Rondzendbrief Hanneke van der Spoel



Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

Hallo Allemaal,

Mijn naam is Gineke Boven, de zus van Hanneke. Als ik voor Hanneke bid, krijg op mijn hart om meer mensen te voorzien van specifieke informatie om voor Hanneke te bidden.

Ik zou iedereen die deze brief leest graag willen vragen of je graag per e-mail gebeds-
onderwerpen aangereikt zou willen krijgen om voor Hanneke te bidden.

Zou je mij je e-mail adres willen sturen als je graag aan deze gebedsondersteuning mee wilt
doen?

Graag hoor ik van U/jou. Mijn e-mail adres is: bovengineke@gmail.com

• **Hanneke:**

• Hannekevanderspoel@hotmail.com

• Skype: spoelspoel

• Contact adres in Nederland: Remus 13, 3962 KT Wijk bij Duurstede tel 0343-591920

• Mail: bovengineke@gmail.com

• Adres in Roemenie: Fam. Zalar, Str. Victoriei 51, 545600, Tarnaveni, Roemenie

• www.vriendenvandeaj.nl

• Giften voor Hanneke worden overgemaakt naar rekening NL94INGB0009264350

• t.n.v. St. Vrienden van Deaj te Haren

• Banknummer: NL94INGB0009264350

• De Stichting heeft ANBI erkenning

• Kamer van Koophandel: 01095352