



Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

Maart 2016

Hallo Allemaal,

Een heel gezegend Pasen toegewenst!

Dit jaar verloopt heel anders dan gebruikelijk. Normaal gesproken was ik nu in Roemenië geweest en zou ik schrijven over mijn winterprogramma, dat ik bijna achter de rug had. Door ziekte bij mijn vader wordt 2016 een wat ander jaar.

Scheemda

In augustus vorig jaar ontdekte mijn vader bloed in zijn urine . Na onderzoek bleek dat hij een tumor had in zijn blaas. De dokter in Groningen raadde een operatie af. In januari is mijn vader palliatief bestraald. Omdat hij prostaatcancer heeft gehad en toen op dezelfde plaats bestraald is, kon hij geen curatieve bestraling krijgen.

Mijn moeder is afgelopen oktober geopereerd aan haar knie. Het duurt lang voordat ze haar energie weer terug krijgt. Het lopen is pijnlijk.



mijn vader in Roemenië



Omdat mijn vader terminaal is, heb ik na overleg met de mensen in Roemenië besloten de wintermaanden en ook de komende maanden in Nederland te blijven, om thuis te helpen.

Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

Mijn vader heeft goede en minder goede dagen. Hij vindt het fijn om met de auto rond te rijden. We proberen ook van deze laatste tijd op aarde een mooie tijd te maken. Het is goed om de mogelijkheid te hebben om hier in Scheemda te zijn en de dankbaarheid van mijn ouders te mogen voelen.

Mijn dag ziet er anders uit dan mijn gewone dagritme. In Roemenië eet ik wat iemand anders gekookt heeft, in een dorpje of in het huis waar ik woon. Hier kook ik eten, dek de tafel, was af. Normaal was ik eens per week mijn kleren, nu was ik elke dag (soms meerdere keren per dag) hang de was op, vouw het op, leg het in de kast. Mijn respect voor huishoudelijk werk groeit. (als je bv zou tellen hoe vaak ik de keuken tafel heb schoon gemaakt... en nog zal schoonmaken...)

De periode juli tot december 2015

Roemenie.

Zoals veel van jullie weten ben ik in augustus in Roemenië geweest. Een jongeren groep uit Zeewolde kwam voor een diaconaal project. Zij hebben in Tatarlaua gewerkt aan een badkamer voor een huis, waar kinderen kunnen komen voor jeugd activiteiten. Verder hebben ze platen neergelegd op de zolder van het huis, zodat dit als opslag gebruikt kan worden. Als derde hebben ze met stenen de carport bestraat, waar nu tafels neergezet kunnen worden om samen te eten of andere activiteiten te houden. 's Avonds hebben ze kinderwerk gedaan in ververschillende dorpen.



Vervolgens kwamen In augustus jongeren uit Utrecht. Ze hielpen in Deaj bij het verven in de kerk en legden stenen voor de weg van Deaj. Daardoor is de weg weer begaanbaar geworden. Ze deden ook activiteiten met kinderen in de omliggende dorpen.

Daarna hebben we nog een kamp kunnen organiseren voor ongeveer 80 kinderen (plus 20 leiding) uit de verschillende dorpen waar ik werk. Dit is altijd een hoogtepunt voor de kinderen, die verder vaak geen vakantie hebben. Heel mooi om te zien hoe ze contacten opbouwen en hoe ze samen zingen en de aanwezigheid van Gods Geest mogen voelen. Martijn, mijn broer, heeft de Bijbelstudies gehouden over het leven van Daniel. Peter, uit Duitsland, deed veel voor de algemene leiding.

Ik bid dat dit kamp de kinderen verder helpt om dichter naar God toe te groeien.

Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

Utrecht



In de periode september tot december heb ik met veel plezier heb ik in de thuiszorg in Utrecht gewerkt. Ik heb het afgelopen jaar een cursus kunnen volgen voor mijn registratie als verpleegkundige (BIG). De cursus was 6 dinsdag avonden, tot half december.

Even niet in Roemenie.

Ik was van plan om in januari richting Roemenië te gaan, maar mijn plan is dus gewijzigd.



Ik heb de verschillende contact personen in Roemenië gebeld dat ik in Nederland wilde blijven om mijn ouders te ondersteunen en verzorgen. Het leuke is nu dat ik wekelijks telefonisch contact heb met mensen in Roemenie. Nu krijg ik telefoontjes uit Velt, uit Mosna,

Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

waar de vrouwengroep nog steeds elke woensdag doorgaat en uit Ceaus, waar het leesprogramma verder gaat, uit Bahnea en Tatarlaua waar het kinderprogramma's doorloopt. En ook ik bel naar Deaj, Darlos, Ungheni. Uit Raciú belden ze om te vragen hoe het met mijn vader gaat. Deze contacten voelen rijk.



schoonmaken kerk in Tatarlaua met Rangers (christelijke padvinders)

Ik weet niet hoe mijn planning er verder uit zal zien, dat hangt vooral af van de zorg behoefte van mijn ouders. Hoe lang het gaat duren weten we niet. Het is een periode om (meer) stil te



Het leesprogramma in Ceaus

staan bij mijn en ons Godsvertrouwen.

Ik was met mijn vader mee naar zijn groeigroep. Iemand gaf dit lied op:

Rondzendbrief Hanneke van der Spoel

*Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren Hand,
rustig sla ik dus mijn ogen naar het onbekende land,
leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig welgemoed*

Hoop, geloof en Liefde.

Hoop voor de toekomst, geloof dat God ons leven leidt en Liefde voor God en voor elkaar. Ik hoop dat die drie woorden, in mijn leven, in het leven van jullie die mijn brief lezen, en in het leven van de mensen die ik in Roemenië ken, steeds meer zal groeien.

Heel veel groeten,

Hanneke

•••••
• **Hanneke:**

• Hannekevanderspoel@hotmail.com

• Skype: spoelspoel

• Contact adres in Nederland: Remus 13, 3962 KT Wijk bij Duurstede tel 0343-591920

• Mail: g.boven@hotmail.com

• Adres in Roemenie: Fam. Zalar, Str. Victoriei 51, 545600, Tarnaveni, Roemenie

• www.vriendenvandeaj.nl

• Giften voor Hanneke worden overgemaakt naar rekening NL94INGB0009264350

• t.n.v. St. Vrienden van Deaj te Haren

• Banknummer: NL94INGB0009264350

• De Stichting heeft ANBI erkenning

• Kamer van Koophandel: 01095352
•••••